



MARTINUS
INSTITUT

MARTINUS INSTITUT

Julbrev 2016



Kära läsare, här kommer årets julbrev!

Tidens stora ämnen – Brexit och det amerikanska presidentvalet

Två stora ämnen har präglat den storpolitiska scenen under 2016. Folkomröstningen i Storbritannien om relationen till EU, samt det amerikanska valet. Resultatet av folkomröstningen blev som bekant att Storbritannien är på väg ut ur EU-samarbetet.

Höstens presidentval i USA har överraskat och chockerat många människor världen över, då den ena kandidaten – republikanen Donald Trump – gav uttryck för osedvanligt skarpa, nästan hatfyllda, åsikter, bland annat



att USA ska bygga en gigantisk mur mot gränsen till Mexiko, som Mexiko ska betala för, och att klimatförändringarna är en bluff. Efter Trumps valseger, som gör honom till den 45:e presidenten i USA vid hans tillträde den 20 januari 2017, har många frågor ställts: Vart är världen på väg? Vilken roll ska USA spela i framtiden? Är USA på väg mot sin upplösning som stormakt? Kommer det att bli inbördeskrig i USA? Vad händer med NATO? Och vad sker med världshandeln osv.?

I en mer och mer globaliserad värld fruktar många att det amerikanska valet kommer att skapa ett mer isolationistiskt USA med oöverskådliga konsekvenser för världsfreden och världshandeln. Den nationalistiska tanken sprider sig för ögonblicket i Europa och i USA.

Men kan en befolknings val av en president, till det som har kallats världens mest inflytelserika jobb, styra bort utvecklingens kurs från längtan och hoppet om en kommande världsfred och världens förenade stater eller världsstaten? Enligt Martinus analys är svaret nej, det finns en högre världsplan. Och världsstaten kom till, då den första jorden runt-resan fullbordades. Den första seglingen runt jorden ägde rum under åren 1519–1522 och är känd som Magellan-Elcano-expeditionen. Nedan följer två citat från olika föredrag av Martinus, där han träffande beskriver det som vi i ögonblicket bevittnar:

”Många människor ser på krig som någonting förfärligt. De är rädda och oroliga för att det ska förstöra mänskligheten osv. Men det finns inte alls någon anledning till att vara det. Hela världsplanen är i Guds hand. De, som idag har makten, har det bara i kraft av Gudomen. De har den inte i kraft av sitt påträngande sätt eller sina egna förmågor, de har den i kraft av att Gudomen

placerar var och en på sin plats. Eisenhower är på sin plats och Chrusjtjov på sin. De olika regenterna är var och en på sin plats, så länge de kan verka på det sätt som passar in i den nuvarande situationen. Det ska ju passa in när den nuvarande situationen leds fram till det ljusare tillståndet.”

”Martinus tacktal på 70-årsdagen”, Kosmos nr 7/2012

”Mänsklighetens sanna onda eller olycka är i dag dess strävan efter nationalism. Den enskilda människan är inte längre medlem av en urskogsstam eller medborgare i ett självförsörjande samhälle, där hästen utgör trafikens kulmination. Hon har nått mycket längre i sin omskapelse från djur till människa, sin omskapelse till att bli till ’Guds avbild’. Hon måste således nu lära sig att inse att hennes dyrkan av den nationella idén utgör en isolering, en uteslutning från den världsstat som nu är på väg att bli en livsbetingelse både för henne själv och för alla hennes medmänniskor. Hon måste lära sig att ställa in sig på att världsstaten måste gå före hennes egen nation. Ty världsstaten är inte något som är på väg att bli till. Den blev till, då den första jorden runt-resan var fullbordad och den har sedan dess oupphörligt stabiliserat sin existens. Alla människor är medborgare i denna världsstat, men de vet inte om det. Det stora flertalet bekänner sig fortfarande till den nationalistiska idén, och med denna inställning måste världsstatens födelse utforma sig som en kaotisk anarki. Och det är denna anarki, som ger utslag i det allas krig mot alla, som är orsaken till varje diktatur, varje personligt frihetsberövande. Det kommer därför att bli nödvändigt för varje utvecklad människa att komma ihåg kristendomens ord om en stat och en regering, eller en hjord och en herde, liksom detta att så som man ska älska sin nästa som sig själv, så ska man också lära sig att älska världsstaten som sin egen stat, sitt eget fosterland.”

Föredrag av Martinus på Martinus Institut den 30 november 1947

Kosmos nr 20/1971

Som en motvikt till dramatiken på den dagsaktuella politiska scenen, kan vi påminna oss om att utvecklingen i världen också uppvisar många positiva tecken. Barnadödligheten minskar, sjukvården förbättras, andelen extremt fattiga människor minskar och fler och fler flickor får gå i skola, för att bara nämna några exempel som den svenska läkaren Hans Rosling brukar illustrera med sin pedagogiska statistik (www.gapminder.org). Den kanadensiska psykologen och lingvisten Stephen Pinker visar i sin bok *The Better Angels of Our Nature* (2012) med hjälp av utförlig statistik att människan genom århundradena har blivit mindre våldsam, mer fredlig, mer human och mer civiliserad.

Överlag förbättras de mänskliga rättigheterna i världen stadigt, vilket bland annat manifesteras i en ökad tolerans för att människor har olika sexuell läggning. Inte minst i de skandinaviska länderna kan vi också glädja oss åt att vegetarianismen och veganismen nu ökar kraftigt. I Sverige visar en undersökning av föreningen Djurens Rätt att ca 10 % av befolkningen definierade sig som vegetarianer år 2014, vilket var en ökning med 4 procentenheter sedan 2009.

Vi bevittnar alltså i detta ögonblick en värld, där utvecklingen skenbart verkar gå åt motstridiga håll och där många smärtsamma erfarenheter fortfarande återstår att göras. Men i takt med att allt fler människor engagerar sig för att lösa globala frågor som rör fred, mänskliga rättigheter, utbildning och hållbar utveckling ser vi också en ökad insikt i att vägen mot fred och frihet endast kan gå genom internationalism:

”Internationalism’ är således mänsklighetens absolut enda väg till befrielse från mörkret, till kultur, till frihet, till fred och lycka.”

*(”Den andliga vetenskapens nödvändighet”, kap. 2. 18,
ur: Kosmiska lektioner 4.)*

Nya brev i brevdatabasen

Under november 2016 har 67 brev lagts till i Brevdatabasen.

Denna databas ska inte uppfattas som någon form av persondyrkan av Martinus, utan som en dokumentation av hur Martinus var som människa. Därutöver finns det många små guldkorn i form av små analyser som han flera gånger har vävt in i sina brev. Och lägg märke till hans stora tacksamhet, som han uttrycker om och om igen, för all den hjälp och det stöd som tagits emot.

Läs till exempel vad Martinus skriver om vaccination i brev-id 30903. Vi kan läsa om besättelse genom att skriva det danska ordet ”besættelse” i sökrutan. Det kommer då genast att dyka upp två brev där Martinus har skrivit om det ämnet. I det sista av dessa två brev kommer han också kort in på användningen av det som tidigare kallades elchocker.

Det finns många brev om Martinus besök på Island, där han på ett mycket inspirerande och målande språk beskriver sina oförglömliga vistelser på sagoön eller Thulekonungens rike.

Martinus nämner, som citerats ovan i tacktalet på 70-årsdagen, den amerikanska presidenten Eisenhower.

I brevdatabasen kan man läsa att Anna Ørnsholt (som översatte Martinus till engelska) i ett brev daterat den 25 februari 1955 skriver följande till Martinus:

[...] När Ni nu läser det som jag skriver här, så får Ni inte tycka, att vi är alltför dumma. Lulu och jag läser fortfarande Era böcker; och för en veckas tid sedan, skrevs det mycket i tidningarna här om Eisenhower, Churchill och Attlee. Vi läste då Er bok ”Kosmiskt medvetande” och vi tyckte att det var så mycket som kanske kunde vara till hjälp i denna situation, om dessa tre ledare kunde läsa något av detta. Det är i synnerhet kapitel elva, som vi tycker skulle passa. Så vi har tänkt att vi skulle skriva av kapitel elva på maskin och sända det på engelska till de tre. Men vi ville ju första fråga Er om Ni har något emot det. Jag ska förstås skriva att det är Era skrifter som vi har översatt, och var Ni bor, etc. Lulu har tidigare skrivit till Churchill och fått ett mycket vänligt svar från honom. Så vad säger Ni om vårt förslag? Naturligtvis, om Ni inte tycker om det, kommer vi inte att skicka det. Men vi hoppas att Ni tillåter oss att

skicka det! Jag skulle vilja be Er att skicka ett svar så snabbt som möjligt. Ett vykort är tillräckligt [...]

Martinus svarar Anna Ørnsholt den 1 mars 1955 som följer:

[...] Med avseende på det 11 kapitlet av "Kosmiskt medvetande" har jag ingenting emot att Ni skickar det till Eisenhower, Churchill och Attlee. Jag tycker att det är en god idé. Dessvärre kan dessa stora personligheter mitt i deras storhet ändå inte göra så mycket, även om de själva skulle vilja. Men vi har lov till att hoppas på det bästa. Och jag säger tack på förhand för den goda tanken [...]

Några månader senare – den 7 juni 1955 – skriver Anna Ørnsholt till Martinus:

[...] Jag berättade för Er att jag skickade "Cosmic Consciousness" till Attlee, Churchill, Antony Eden och Eisenhower. Jag fick svar från Attlee genom hans sekreterare, och från Eisenhower genom den amerikanska generalkonsuln i Madras. Han skriver (på engelska) "Vi bekräftar härmed mottagandet Ert brev av den 21/3 1955, adresserat till president Eisenhower, och innehållande ett utdrag ur Martinus skrifter. Då detta kontor är ansvarigt för den amerikanska regeringens angelägenheter i Syd- Indien, har Ert brev skickats till oss från "White House" för att besvaras.

Presidenten önskar tacka Er för Er vänlighet att skicka utdragen från Martinus. De känslor som uttrycks i detta, är mycket inspirerande och i fullständig överensstämmelse med det primära målet för presidenten och den amerikanska regeringens mål, detta att uppnå världsfred. [...]

Nya bokutgivningar

Under hösten återutgav Martinus Institut de danska utgåvorna av *Logik* och *Bisættelse* i inbundna band med omslag. För både *Logik* och *Bisættelse* gäller att alla hittillsvarande utgåvor har jämförts digitalt ända från den första utgåvan i *Kosmos* till den senaste bokutgåvan.

Enskilda stav- och sättningsfel har rättats. En komplett lista på rättelserna återfinns på Martinus Institutets webbplats. Bägge böckerna kommer också att ges ut som e-böcker.



Dessutom har institutet under denna höst gett ut de sista två delarna av Martinus huvudverk *Livets Bog* på spanska. Spanska är ett av världens stora språk och det är därför en extra stor glädje för institutet att verket nu finns tillgängligt för de många spankstalande människorna. Bägge böckerna kommer också att kunna köpas som e-böcker på internetbokhandeln Amazon.

Årets julbrev vill vi gärna avsluta med ett utdrag ut Martinus julhälsning från 1960:

”Det regnar och blåser. Höststormarna drar fram över jorden. Träden har fällt sina löv för länge sedan. Sommarens prakt är förbi. De mycket mörka dagarna är här. En liten snöby har redan antytt att vintern har kommit. Årskretsloppets köld- och nattepok vilar över våra nordiska breddgrader. Vi är i färd med att uppleva mörkrets kontrast, som inom oss får minnena om den svunna sommaren att lysa och skapa en längtan efter en kommande vår och lysande sommar. Är det inte ett vidunderligt ljus som tänder dessa minnen och denna längtan i vårt sinne? Och är det inte en stor välsignelse, att kretsloppslagen på detta sätt främjar att glädjen över en upplevd, lysande sommar bevaras in i vintertidens köld och mörka dagar, och här skapar hopp om en kommande ny sommar? Hur skulle denna glädje och detta hopp och de därmed förbundna upplivande tankarna i mörkret annars bli till?”

Men vi lever inte endast i årskretsloppets vintermörker. Mänskligheten befinner sig också i det stora spiralkretsloppets vintermörker. Det är detta vintermörker som manifesteras i form av de olyckliga ödena, krigens och lidandets epok. I detta mörker finns det också ett hopp och en längtan efter en kosmisk vår och sommar. Ja, mänskligheten har till och med kommit så långt i detta kretslopps vinterzon, att den börjar genomträngas av en motsvarande kosmisk vårs tilltagande ljus och ett mildare klimat. Det är denna kosmiska vårs begynnande milda vind som vi bland annat möter i form av den kristna världens julevangelium. Detta julevangelium är ett äventyr ur det verkliga livet. Det stimulerar kärleken till nästan. Våldiga krafter har satt i gång det. Miljoner ljus tänds både ute och inne, på gatorna och i hemmen. Miljoner kärleksfulla julhälsningar i form av brev och paket strömmar över hela jorden för att skapa fest, ljus och glädje i de människornas sinne, till vilka de är adresserade. Ett väldigt arbete sätts i gång för att samla in pengar eller medel för att skapa julglädje för människor som lever i fattigdomens och nödens trista hem. Alla önskar att alla ska vara glada just under de helgdagar som är en födelsefest för barnet som föddes i Betlehem, och som var Gudomens egen stora julgåva till mänskligheten. I denna gudomliga julgåvas kosmiska ljus ska alla jordens slakten välsignas.”

Från Martinus Institut och styrelsen (rådet) önskar vi er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år!

Willy Kuijper Per Jan Neergaard Trine Möller Jacob Kølle Christensen
Peter Bendtsen Mary McGovern Pernilla Rosell Steuer

Gåvor utgör den bärande grunden för Martinus Instituts arbete. Om du önskar stödja oss, är du mycket välkommen att betala in ett belopp till Fonden Martinus Åndvidens-
kabelige Institut enligt nedan:

Sverige: Plusgirokonto 7 40 39-9



