



MARTINUS
INSTITUT

MARTINUS INSTITUT

Julbrev 2012



I dessa tider blir vi gång på gång vittne till processer och faser i djurets förvandling till människa och nationalstaternas förvandling till jämlika organ i ett kommande världssamhälle. Denna smältdegel kan vara våldsam och smärtefull, men bibringar varje enskild människa och varje enskilt land nödvändiga erfarenheter. Martinus har flera gånger talat om vår tid som domedagsepoken, med början omkring första världskriget. Domedagen är inte en bestämd dag eller händelse, men en viktig period eller fas i jordmänniskans förvandling från djur till människa.

Många människor har varit upptagna av Mayakalendern och dess byte till en ny tidsålder omkring den 21 december 2012. Precis som Nostradamus förutsägelser om

år 2000 drog till sig, och fortfarande drar till sig, mycket uppmärksamhet över hela världen. Det är som om många människor mer eller mindre medvetet förnimmer att det behövs en större kursändring för att skapa fred i världen.

Martinus skriver om denna epok i småboken *Mänskligheten och världsbilden*:

”Kära jordiska människa! Vakna upp och se dig omkring! Den intelligensförmåga du tillägnat dig genom många liv och den utvecklingsstandard du på annat sätt förvärvat dig är i fara. Diktaturen eller ’Antikrist’ är på jakt efter dig. En dag kan valet också för dig stå mellan koncentrationsläger eller angrivarämbete, intellektuell passivitet eller tortyr, tyranni mot din nästa eller döden för dig själv. Tiden är kommen då domedagens stora bud sålunda ljuder till människorna. Ditt val kan inte längre skjutas upp till framtiden. Domedagen är inne över världen. Uppgörelsen tvingas nu fram. Men du kan alltså själv bestämma om du vill gå över till domedagens ’vänstra sida’ och vara med i ’getternas’ öde: dödens, gråtens och lidandets domän, eller om du vill övergå till domedagens ’högra sida’ och vara med i ’fårens’ öde: humanitetens, intellektualitetens eller kulturens ’nya himmel och nya jord’, uppfyllelsen av jul-evangeliets budskap: ’Frid på jorden’” (*Mänskligheten och världsbilden*, kapitel 16).

Från Martinus Institut och från Martinus Center, Klint

Tidsandan och världens språk

Det är lite över 120 år sedan Martinus föddes, och det är omkring 90 år sedan som Martinus fick de andliga upplevelser, som satte honom i stånd att skriva sina kosmiska analyser och teckna sina symboler. Och det är lite över 30 år sedan, som han lämnade den fysiska världen. Det kan tyckas som många år, men med hänsyn till Sakens stora perspektiv är det bara en helt kort tid som Saken funnits i världen.

Tiden efter Martinus bortgång blev institutet och rådet tvungna att finna sina egna ben att stå på och göra sina egna erfarenheter. Man kunde inte längre fråga Martinus om råd, utan måste klara tidens utmaningar själv och ta sina egna beslut. Lyckligtvis berättade Martinus på många rådsmöten (som lyckligtvis blev upptagna på band) om olika situationer och utmaningar och hur man kunde förhålla sig till dem. Många citat från dessa rådsmöten kan man läsa i boken *Strukturen*. Dessa bandupptagningar har varit till stor hjälp och inspiration för rådet.

Institutet och rådet har under de 30 åren utan Martinus fysiska närvaro naturligtvis haft många tankar och överväganden och fått många erfarenheter och har symboliskt sett ”gjort sina första lärospån”. Vi är uppmärksamma på att det är viktigt att följa med tiden och lyssna till tidsandan. De kosmiska analyserna är ju en gåva till hela mänskligheten, och institutet har några få men stora uppgifter enligt stadgarna. Vi ska bevara verket, ge ut verket under trygghande former och informera om verket. Institutet ska inte vara någon världsorganisation. Vi är mycket uppmärksamma på vårt ansvar och vår roll.



Men vad är då tidsandan? Man skulle väl egentligen kunna säga att tidsandan är ögonblickets ande – det för ögonblicket viktiga och väsentliga. Det är de tankar och strömningar som uppenbaras, såväl individuellt som kollektivt, i den tid vi lever. Institutet vill gärna vara på våglängd med tidsandan och bl.a. informera om verket i en form och på ett sätt, som är i samklang med tiden. I föredrag och undervisning vill vi också gärna lyssna till tidsandans röst: vad rör sig i tiden, hur kan vi förmedla Martinus kosmiska analyser till den tid vi lever i? Man kunde kanske uppfatta föredragshållarna och undervisarna som en slags brobyggare, som hjälper till att förmedla Martinus kosmiska analyser till den tid vi lever i – som, på våglängd med tidsandan, förmedlar kosmologin enligt tidens behov och huvudteman. Behoven för den kosmologiska undervisningens form och substans kommer inte att vara densamma nu, som den var tidigare, och som den senare kommer att bli. Vi vill gärna bygga bro till den tid vi lever i och vara öppna för tidsandans strömningar.

I dessa tider har institutet en speciell uppmärksamhet på det engelska språket – inte för att favorisera detta språk, men i en erkänsla av att detta språk för ögonblicket fungerar som ett slags inofficiellt världsspråk. Det betyder inte att institutets hållning till esperanto som ett möjligt kommande världsspråk har ändrats. Bara att vi anser det viktigt att anpassa oss till tidsandan.

Institutet rör sig i dessa tider mer och mer ut i världen. Via internet har vi fått möjlighet att internationellt informera om Martinus och hans verk – *Tredje testamentet* – på många språk. Trots internetns unga ålder har det redan skapat ”nervbanor” mellan många av världens människor, och den utvecklingen fortsätter i rask takt. Människorna är ju, enligt Martinus, jordklotets hjärnceller, och därför är denna utveckling speciellt intressant, eftersom den skapar ett kollektivt gemensamt medvetande. Troligen en späd föregångare till ett senare kosmiskt medvetande.

Även om det är över 30 år sedan som vi har kunnat rådfråga Martinus, har han på ett rådsmöte år 1980 sagt dessa lugnande ord om Saken:

”Saken är skapad och böckerna har kommit ut, då har de getts till världen, till samhällena. Hur samhället behandlar denna gåva, det är upp till försynen. Det är en sak mellan försynen och dem. Det är klart att jag inte är färdig med det, bara för att jag dör. För när jag blir av med den här kroppen, då har jag mycket större handlingsutrymme” (Rådsmöte 9/9 1980).

Och vid sitt födelsedagstal på sin 90-årsdag säger han:

”Och så måste jag säga att även om jag inte håller föredrag längre, så är jag inte död ännu, och även om jag är död, kan ni vara övertygade om att jag är hos er. – Jag är hos er! – Men på ett annat sätt än i dag” (Martinus födelsedagstal på sin 90-årsdag 1980).

Kosmisk språkundervisning

År 2011 påbörjade institutet återutgivningen av *Livets Bog*, del 1–7, i en inbunden utgåva med vita pärmar med guldtryck och med skyddsomslag. Del 1 kom ut förra året och del 2 och 3 håller på att bli färdiga för utgivning, och vi

förväntar oss att de kommer ut under vinterns lopp. De återstående 4 delarna kommer att ges ut inom de kommande två åren. Utgivandet av denna utgåva medför ett stort arbete, eftersom originalmanuskriptet jämförs med såväl förstautgåvan som med senare utgåvor för att avslöja de eventuella sätt- och tryckfel, som måste ha uppstått. Resultatet av denna jämförelse kan ses på listor, som offentliggörs på institutets webbplats samtidigt med återutgivning- en av varje enskild bok. Om man är intresserad av att se såväl originalmanu- skriptet till *Livets Bog* som förstautgåvan, kan de ses på institutets webbplats.

Vi ska uppehålla oss lite vid titeln på *Livets Bog* och en av de uppgifter eller roller som boken kanske är avsedd att ha, enligt Martinus. *Livets Bog* är hu- vudverket i *Tredje testamentet*. Och *Tredje testamentet* är Martinus beteckning för hela sitt verk. Titeln på boken är tankeväckande, eftersom den trots sin enkelhet rymmer ordet eller begreppet "livet" och därmed är en bok om själva "livet". Martinus önskade att titeln "Livets Bog" också skulle stå på danska på översättningarna av verket. I företalet i *Livets Bog* lägger Martinus ner stor möda på att förklara hur man ska uppfatta *Livets Bog* och hur man inte ska uppfatta den. Det kan varmt rekommenderas att läsa *Företalet*, då den på sina endast 22 stycken kan upplevas, inte bara som en slags introduktion till hela världsbilden, utan också som en slags essens.

Men tillbaka till en av *Livets Bogs* möjliga roller. I *Logik* kan man läsa det- ta intressanta avsnitt:

"Livet är alltså tillvarons största och verkligaste skola. Det är själva böcker- nas bok. Det är själva källan, varifrån all visdom härstammar. Och då ingen kan existera, utan att hans liv är identiskt med 'läsning' i denna bok, kan heller ingen existera, utan att bli 'undervisad' av samma bok. Men då detta, att bli 'undervisad' av denna bok, är detsamma som att bli fullkomliggjord, är således alla underkastade en fullkomliggörelse" (*Logik*, inledning).

Och nu är det frestande att ställa frågan: Är det kanske *Livets Bogs* roll att hjälpa läsaren att läsa "livet", som Martinus ju kallar "själva böckernas bok"? Vi har behov av ännu ett perspektiv för att förstå denna roll, och den får vi i *stycke 488, Livets Bog, del 2*:

"Vart vi än kastar våra blickar, vilka vi än talar med, vart vi än vänder oss, det må vara mot vänner eller fiender, djur eller människor, ämnen eller mate- rier, krig eller fred, så är det alltid, så otroligt det än kan verka, den absolut levande Gudomens personliga mentalitet som vi står inför och som är direkt riktad mot oss och inställd på oss. Livet kan därför i sin grundanalys betecknas som en 'korrespondens' mellan det levande väsendet och Gudomen."

Det vill i verkligheten säga att det endast finns två väsen i universum – en själv och Gudomen. Allt som vi förnimmer och upplever är en korrespondens med Gudomen. Och nu kan vi ana denna roll: *Livets Bog* är en undervisning i denna "korrespondens" med Gudomen. Definitionen får vi i *stycke 489*:

"För att förstå ett annat väsen måste man förstå dess språk. På samma sätt måste man också förstå Gudomens språk för att komma till insikt om hans önsknings och tankar. Och då den 'kosmiska kemin' här i 'Livets Bog' byg- ger på materiernas identitet med en mentalutveckling som just är Gudomens

'språk', blir denna kemi därmed identisk med en vetenskap som består av undervisning i nämnda 'språk'. 'Kosmisk kemi' är en 'kosmisk språkundervisning'. Den ger människan kunskap om betydelsen av ämnenas reaktioner, som ju är detta gudomliga 'språks' ord och meningar.

I den mån människan lär sig de olika 'orden' och 'meningarna' eller detta 'språks' särskilda metoder och principer, blir språkets upphov naturligtvis mer och mer verkligt för henne och i motsvarande grad blir det då lättare för henne att förstå dess särskilda mentalitet och dess hänvändelse just till henne själv eller hennes jag. *Denna förståelse eller fullkomligheten i denna korrespondens, är det nu aktuella målet för den jordiska människan.*"

Livets Bog är alltså en "kosmisk språkundervisning". Och naturligtvis kan man bara ge Martinus rätt, det skulle vara bra att kunna förstå livets språk eller Gudomens språk. I sjätte delen betonar Martinus ju också vikten av att lära sig detta språk:

"Hela den dagliga fysiska tillvaron är alltså för det levande väsendet en enda stor vandring i 'bokstäver' och 'texter', en vandring i ett väldigt gudomligt tal, en vandring i en enastående hänvändelse från en evig Gudom till sin likaså evige son. Tänk – så nära är Gudomen, och dock så fjärran från den ännu ofärdiga människans dagsmedvetna upplevelseförmåga. Hon vandrar mitt i denna stora uppenbarelse, detta Gudomens stora tillkännagivande, utan att veta vad hon ser eller är vittne till. Det enda stora nödvändiga för den jordiska människan är sålunda detta: att så snart som möjligt lära sig 'läsa' denna 'text' och detta 'tal', lära känna detta Gudomens eget språk" (*Livets Bog*, del 6, st. 2064).

Ja, det finns väl inget tvivel om att en av *Livets Bogs* roller är att hjälpa läsaren med att lära känna Gudomens eget språk. *Livets Bog* är ett enastående verk, och plötsligt får språkundervisning en helt annan utvidgad betydelse!

Webbplats, Facebook, Google books, e-böcker och videoklipp

Institutets webbplats har blivit mycket omfattande. Vi ser med glädje att det utförs ett stort och krävande arbete med att översätta webbplatsen till flera språk. I år har det öppnats upp för nya språk – ryska och franska – så att webbplatsen nu, utöver danska, kan läsas på 17 andra språk. Alla länders webbplatser är inte lika omfattande som den danska. Men de kortare versionerna av webbplatserna ger en god introduktion till Martinus och hans verk.

Den danska webbplatsen byggs också ut på flera andra områden, bl.a. har brevdatabasen utvidgats med 51 brev från perioden 1929–1932, då Martinus mission och utgivning av *Livets Bog* tog sin början. Det kan rekommenderas att gå på upptäcktsfärd i denna brevsamling.

I år tog institutet ännu ett steg in i den digitala världen. Vi har upprättat en dansk och en engelsk Facebook-sida. Facebook är i hög grad en del av tidsandan, och vi ser den som ett viktigt komplement till vår webbplats. Sidorna bli ofta uppdaterade med nyheter, kurserbjudanden, föredrag, veckans citat och mycket annat. Och det visas också videoklipp. Facebook är ett socialt medium, och institutet har här helt andra möjligheter att komma i kontakt med

intresserade. Dessutom ger det oss möjlighet att länka från Facebook till ämnen på vår webbplats – t.ex. bild- och brevdatabasen.

Google books är ett gigantiskt onlinebibliotek med över 20 millioner inskanade böcker från hela världen. Institutet håller på att lägga upp Martinus verk på danska, samt till att börja med ge ut översättningar på engelska och spanska. De kommer att efterföljas av flera språk. Detta steg är ett led i institutets plan att synliggöra Martinus verk så brett och internationellt som möjligt, så att intresserade över hela världen lätt kan få information om verket och att kunna läsa i det. Man kan inte läsa och söka i hela verket på Google books, men det kan man på institutets webbplats. Läs- och sökfunktionen på institutets webbplats kan varmt rekommenderas.

Institutet har länge önskat att producera korta videosekvenser och videoklipp, som introducerar olika ämnen inom Martinus kosmologi på ett enkelt och förståeligt sätt. Under våren blev de första klippen inspelade i Klint. I flera år har YouTube varit ett favoritställe att lägga upp videoklipp på. Ett annat ställe som också har blivit populärt heter Vimeo. Videoklippen kommer fortlöpande att bli upplagda och vi producerar regelbundet nya videoklipp. Om man på youtube.com eller vimeo.com söker på ”martinusinstitut” finner man videorna. Vi hoppas att videorna blir till glädje och inspiration.

På institutets webbplats kan man redan läsa det mesta av Martinus verk på flera språk online. Det har därför varit naturligt för oss att börja utgivning av e-böcker. Till att börja med blir det böcker, som är översatta till engelska och spanska, utgivna av internetbokhandeln Amazon. Den första e-boken, som institutet gav ut i juni i år, var småboken ”The Fate of Mankind”. Färgerna på omslaget är valda i mjuka, känsliga färger. Det finns redan en rad småböcker och *Livets Bog*, del 1 på engelska.

Fördelen med e-böcker är uppenbar. Fysiskt upptar de inte någon plats, och man kan alltså ha hundratals böcker med sig. Man kan söka i böckerna, man kan sätta in bokmärken och skriftstorleken kan justeras. E-böcker kan läsas på datorer, mobiltelefoner, iPads eller läsplattor som t.ex. Kindle. Vi önskar inte ersätta de fysiska böckerna med e-böcker, men ser e-böckerna som ett alternativ till de tryckta böckerna. Utvecklingen med e-böcker går mycket fort och kommer troligtvis om några få år att gå om utgivningen av tryckta böcker.

Det är institutets plan att så mycket som möjligt ska ges ut som e-böcker. Till att börja med böcker som är översatta till de stora språken, men då institutet ligger inne med översättningar på både mindre och stora språk som ännu inte är tryckta, kommer e-bokformatet att ge oss möjlighet att snabbare kunna publicera dessa böcker. De danska böckerna kommer efter hand också att bli utgivna som e-böcker. E-bokutgivningarna hos Amazon kommer så småningom att kunna köpas på institutets nätbokhandel.

Vi är glada för de möjligheter som det nya mediet ger för att globalt kunna publicera Martinus verk.

Den eviga världsbilden, del 6

I sommar har man i Klint kunnat följa en genomgång av de efterlämnade symbolerna från *Den eviga världsbilden*, del 5, med efterlämnade symboler och utvalda texter, som institutet gav ut i våras. Det rör sig om 33 symboler, som inte tidigare har varit utgivna i bokform.

Det är dock inte första gången som symbolerna offentliggörs, eftersom Martinus redan under åren 1955–1956 visade symbolerna vid en serie föredrag, som hade titeln *Den eviga världsbilden*.

År 1962 höll Martinus en serie föredrag med titeln ”Det eviga livet”, och texten till symbolförklaringarna i *Den eviga världsbilden*, del 5, kommer primärt från dessa två föredragsserier. Den förstnämnda kursserien från 1955–1956 *Den eviga världsbilden* – också kallad ”Grand kurset” eller ”storkurset”, kommer institutet naturligtvis också en dag att ge ut.



Framsidan av *Kosmos*, maj 1955 – ”Ny symbol av Martinus: Skärselden”

Det är rådets önskan att alla Martinus efterlämnade symboler utges och därmed görs tillgängliga för alla. Symbolerna kan vara en ovärderlig hjälp och stöd för den studerande i studiet av Martinus verk. Institutet är redan i gång med förberedelsen av utgivningen av *Den eviga världsbilden*, del 6, med efterlämnade symboler och utvalda texter. Ett exakt utgivningsdatum kan vi emellertid ännu inte ge. Med utgivningen av den sjätte symbolboken kommer det samlade antalet symboler att vara ca 100 stycken. Vi vill gärna ge en liten försmak på en av symbolerna i den kommande boken.

Symbolen Jordklotets djurepok ingår i en serie där man ser jordklotet i de sex rikena eller epokerna.



© Martinus Institut 1981

Reg. 80

Symbol nr 80 *Jordklotets djurepok*

”Jordklotet är ju ett levande väsen, som också går igenom spiralerna. Det fanns en tid då klotet befann sig i växtriket, men nu har det kommit längre. Klotets växtrike symboliseras med det röda stjärnfältet. Nu är det framme i djurriket, ja, vi kan säga den ännu inte färdiga eller jordiska människans område. Klotets dagsmedvetande symboliseras av fältet med den orange färgen, som är tyngdenergiens färg. Strålfälten kring jorden symboliserar dess andliga områden. Att jag har visat Amerika, beror inte på att Amerika är favoriserat eller att det är speciellt. Utan jag menade att man lättare kunde se att det var vårt klot, när jag visade Amerikas konturer.

Jorden har en gång haft en epok då det enbart fanns växter, och på symbolen ses det försvinnande växtriket (röd färg). Det började komma nya väsen, och så småningom kommer vi fram till människan, som nu ska nå fram till att bli den riktiga människan (gul färg).

*I det riktiga människoriket kommer det stora stjärnfältet att vara utfyllt med den gula färgen (känslöenergin), och de andra energierna kommer också att röra sig mot mitten. Jag har räknat med att denna symbolserie ska göras i rörliga bilder, så att man kan se hur det hela fungerar, hur energierna vibrerar inåt och åter kommer fram ute vid kanten. Man ser på så sätt hur evigheten fungerar, och hur allt går upp i evigheten.” (Utdrag ur den kommande utgivningen av *Den eviga världsbilden, del 6, efterlämnade symboler och utvalda texter.*)*

Ett annat stort tema i den sjätte symbolboken kommer att vara några symboler kring döden.

Vi gläder oss över att i och med den kommande sjätte och sista symbolboken, har alla Martinus symboler blivit utgivna.



Martinus Center, Klint

En nyhet inte utan betydelse är att vi har fått fibernät, dvs. internetförbindelse via ljusledarkabel, i Martinus Center. Vi har nu möjlighet att sända föredrag och annan undervisning live till hela världen.

Också i år har vi, trots en begränsad ekonomi, ändå fått riktigt många förbättringar gjorda i Klint.

Vid villa Rosenberg håller de på att anlägga en äppelplantering i miniformat.

Massor av reparationer och trädgårds-, måleri- och vvs-arbeten har gjorts under årets lopp.

Under arbetsveckan i oktober gjorde vi en genomgripande städning av förråd och på vinden ovanför köket.

Vinden ovanför köket blev också tilläggsisolerad och hyllor blev uppsatta.

Vi har fått våra plattbeläggningar omlagda, så att rullstolsanvändarna själva kan köra in på Terrassen och föredragssalen. Det har under många år varit en mycket stor önskan att få det gjort, så det har väckt glädje hos många.

Innan högsäsongen blev vi godkända som livsmedelsverksamhet. Det betyder i praktiken att vi kan välja att bli en offentlig restaurang.

Vi kommer kanske i framtiden att använda oss av den möjligheten, så att många flera kan komma och äta i vår veganska restaurang.



Med ett utdrag från julbrevet 1955 låter vi Martinus avsluta årets julbrev.

"Det är åter midvinter. Vi är i mörkrets och dödens årstid. Regn, slask och blåst skiftar med snö, frost och kyla. De tidigare så gröna åkrarna, skogarna och ängarna har stagnerat i dödens famntag. Den härliga höga sången från naturens stora kör har förstummats. Sommarens glada tid är förbi. Semesterbyar, sommarhus och badstränder ligger öde och övergivna. Den långa natten breder ut sig över vinterns öde marker. Men Guds närhet är fortfarande där.

Fönstren i de mänskliga bostäderna är ovanligt upplysta. Det gäller från slott till koja. Det är julafton. Klockorna klämtar in högtiden. Bakom de upplysta fönstren i de många hemmen är det glädje, ljus och värme, både fysiskt och psykiskt. Här firas festen till ära för en forntida stor händelse: kristusbarnets födelse i Betlehem.

Nästan två årtusenden har förflutit sedan denna heliga händelse ägde rum. Och det har för länge sedan blivit allmänt känt, vilken gigantisk betydelse detta älskliga lilla barn som vuxen man fick för världen, men den har ännu inte kunskap om att 'kristusbarnets födelse' inte är en händelse som bara skedde i Betlehem. 'Kristusbarnets födelse' är en princip, som kom till utlösning i varje människa redan då hon fortfarande var djur. Och det beror på detta 'kristus-

barnets födelse' i hennes inre, att hon sedan dess har varit människa, även om hon på många områden fortfarande betjänar sig av djuriska anlag i sitt yttre framträdande. Men liksom den hedniska kulturen korsfäste Kristus, så kommer den djuriska naturen i människan också att korsfästa den späda Kristus i hennes eget inre. Att leda människorna fram till att låta bli att korsfästa sitt eget begynnande kristuspsyke är vägen till sanningen, det är vägen till livet, det är vägen till Gud. Och endast denna väg leder till världens frälsning.”

Från institutet och råden önskar vi alla en riktigt God Jul och Gott Nytt År

Willy Kuijper – Erik Hvalsøe – Liesel Lind – Per Jan Neergaard
Trine Möller – Jakob Kølle Christensen – Torben Schäfer – Peter Bendtsen

Bilaga: Plusgirokort – till stöd för de många uppgifterna. De mottagna medlen används för att täcka löpande utgifter, till investeringar och till aktiviteter, som stöder det löpande arbetet.

