



MARTINUS
INSTITUT

MARTINUS INSTITUT

Julbrev 2011



En verksamhet i världen

Sedan hösten 2007 har världen varit involverad i ännu en allvarlig finanskris, som har uppstått i kölvattnet på en tilltagande global ekonomisk instabilitet. Denna utveckling visar tydligt att det nuvarande pengasystemet inte kan garantera en välfungerande och säker världsekonomi.

Under de första 40 åren efter andra världskriget blev de västliga finansiella sektorerna i större och mindre grad statligt reglerade, men från 1980-talet följde en lång period av finansiell avreglering, speciellt i USA, som medförde växande ekonomisk oro. I slutet av 1980-talet uppstod den

första lånekrisen, och år 2001 sprack internetbubblan, när investeringsbanker på ett konstlat sätt bjöd ut aktierna på tvivelaktiga internetföretag.

År 2007 kollapsade så den amerikanska lånemarknaden, och investmentbanker blev lämnade med lån, värdepapper och fast egendom för hundratals miljarder dollar, som inte kunde omsättas. Kort tid efteråt, i november 2007, började en omfattande global recession, där konkurser, arbetslöshet, tvångsauktioner osv. nådde hittills osedda nivåer i vår del av världen.

Resultatet av krisen blev, till att börja med, de så kallade bankpaketen, som flera länders regeringar antog för att dämpa upp mot en hotande ekonomisk hårdsmälta. Där finanskrisen hösten 2008 primärt satte fokus på bankerna, har de enskilda ländernas ekonomi i den nuvarande krissituationen kommit i fokus. Länder som Grekland, Italien, Spanien, Portugal och Irland är i allvarlig knipa, och deras situation hotar samarbetet i EU och eurons stabilitet. Grekland hotas av en statskonkurs med allvarliga konsekvenser för många banker som massivt har investerat i grekiska statsobligationer. I skrivande stund har eurozonens stats- och regeringschefer antagit ett krispaket, som skriver ner Greklands skuld.

Men kommer det att hjälpa? Är dessa ”bankpaket och länderpaket” inte bara en symptombehandling snarare än ett botande? På det ekonomiska området är världen under dessa år föremål för en åskådningsundervisning, och har vi männe inte endast sett toppen på isberget av denna undervisning? Regeringar och överstatliga myndigheter försöker att dämpa upp mot marknadskrafternas skadliga verkningar, och därmed visar sig staten som folkens värnande och stabiliserande makt mitt i det ekonomiska kaoset. Men kan lösningar av ständigt ”lappande” på längre sikt lösa världens grundläggande ekonomiska problem? Det är inget tvivel om att världens ekonomiska system ”lider av en allvarlig sjukdom”, och det kan vara svårt att se vad kuren ska bestå av.

Djupast sett är det väl en utvecklingsfråga. Mänskligheten saknar uppenbarligen fortfarande de basala ekonomiska erfarenheter, som sätter den i stånd att finna en struktur, som är inriktad på helhetens bästa och därmed alla människors bästa.

De kosmiska analyserna visar oss att världens ekonomiska system i framtiden kommer att genomgå stora och genomgripande förändringar. Martinus förutser att alla privata värden kommer att gå över till staten, och det blir en rättfärdig och jämn fördelning av jordklotets resurser. Här följer ett citat från *Livets Bog*, band 1, st. 111:

”Eftersom det till slut inte blir kvar några privata innehav, kommer alla fartyg och järnvägar, alla fabriker och verkstäder, alla gruvor och maskiner, alla råvaror etc. att ägas av världsstaten, det vill säga av hela jordmängskheten och inte av några av dess enskilda medlemmar. Det blir därför i själva verket ett enda företag i hela världen. Detta företag har inte till uppgift att genom ’vinst’ eller ’överskott’ tillägna sig obetalda värden för att därmed säkra en ’gratistillvaro’ och dagdriveri åt en stab av ’aktieägare’ och deras familjer, arvingar och anhöriga. Detta företag har däremot uteslutande till uppgift att

upprätthålla exakt den produktion av livsförnödenheter som är nödvändig för att jordmännisklighetens alla enskilda individer skall få en *bekymmerslös och träldomsfri existens.*”



Martinus skissbok

Det var en stor och glädjande nyhet, då Martinus Institut i september fick den så kallade ”Skissboken” med symbolskisser gjorda av Martinus som gåva av Per Bruus Jensen. År 1958 fick han boken i gåva av Martinus.

”Skissboken” är en liten skissbok som innehåller nio symboler i färg och en symbolliknande skiss i blyerts. På titelbladet har Martinus skrivit *”Förstudie till framställning av ’Livets Bog’ i bilder*”. Martinus tecknade symbolerna medan han bodde på Pile Allé hos familjen Sørensen. Här bodde han från 1924 till 1929.

På insidan av omslaget har Martinus skrivit:

”Denna bok förärad Per Bruus Jensen av Martinus den 16 juni 1958.

Teckningarna i denna bok är helt ogiltiga och får inte användas vid tolkandet av livets analyser (härifrån undantages dock nr. 1).

Martinus”



På alla symbolerna har Martinus skrivit "ogiltig", förutom den första symbolen, som ses på nästa sida. På symbolen är skrivet "giltig".

Texten till symbol nr 1 lyder:

"Den orsakslösa orsaken" eller "Den första orsaken." Det bakom alla ting existerande "något", som utgörande en treenig princip:

"X.1. som Fadern, Försynen eller alltet".

X.2. som den i alltet existerande "skapande förmågan" eller "gnistornas värld".

X.3. som "formernas värld" eller "det skapade".

Martinus

Skissboken ger en intressant inblick i den första inledande fasen i skapandet av symbolerna. En mycket intressant detalj hos flera av symbolerna är att moderenergin följer efter den indigofärgade minnesenergin. De sju grundenergierna är således ordnade sida vid sida. Först på huvudsymbolen från 1927 (symbol nr 11, "Den eviga världsbilden, det levande väsendet 2, den eviga Gudomen och de eviga gudasönerna", *Den eviga världsbilden*, del 1) får Martinus grundenergierna på plats. Här är moderenergin (violett färg) uttryckt som det evighetsfält, inom vilket grundenergierna manifesterar sig.



Symbol No. 1.

- "Den ansvärlöse darsny" eller "Den fjärl darsny."
"Sed lag och alla Tings ställande" "Sjydet."
"som utgjörande et treenigt Princip:
" X. 1. som Faderen, Sonen och Helig.
" X. 2. som den i alltet spriktande "Treunde Bo.
"ne" eller "Gnistens Meden".
" X. 3. som "Fomernas Herden" eller "Sed Rabbe".

gyltig.

Martinus

Från Martinus Institut och från Martinus Center Klint

Färdigställandet av materialet till *Den eviga Världsbilden*, bok 5, med 33 av Martinus efterlämnade symboler är på väg att slutföras, och boken utkommer i början av det nya året.

Rådet har dessutom hälsat Peter Bendtsen (född 1952) välkommen; han har i år, 2011, tillträtt som ny suppleant.

Det har varit en härlig högsäsong i Klint. Gott samarbete och många nya intresserade har präglat sommaren. För de flesta väckte den nymöblerade och renoverade receptionen och utomhuskaféet med nylagda plattor stor glädje. Kaféet serverade sandwichbröd, kanelbullar, chai och kaffe latte.

Sammantaget har vi haft fyra föredrag på Terrassen under hösten, och aldrig tidigare har de varit så välbesökta och med så många nya åhörare.

Höstarbetsveckan förlöpte också synnerligen väl. Då vi, i stort sett, hade fint väder under de nio dagarna arbetsveckan varade, valde många att vara i trädgården. Det har gett tydliga ”avtryck”. Gångar med plattor har blivit rensade, köksträdgården står mitt i en renoveringsfas, det har fällts buskar och träd och flis har lagts överallt i terrängen, och det har rensats ogräs på många ställen.



Köksträdgården

I syrummet glödde maskinerna, och det har sytts gardiner i långa banor. De vackra ”bondgårdsgardinerna” kommer att till våren hängas upp i paviljong 1, ”svinget” och i paviljong B.

Vår solstuga har byggts ut och har nu en kapacitet på 6 kW. Det arbetas också med planer på att investera i en solcellsanläggning. Vi fick också gjort tre nya kök i blockhusen.

Var morgon var det cd-föredrag med Martinus och på kvällen var det föredrag med olika föredragshållare.



Framför Terrassen har det första spadtaget tagits till ett nytt vattenkonstverk. Också det förväntar vi oss ska bli till stor glädje för gäster, medarbetare ... och fåglar. Den vackra stenen är en gåva till centret.

Vi har börjat på ännu ett nytt initiativ i Klint. Vid årets Sankt Hans (midsommar) hade vi vår första vernissage med Bente Kjær Pedersen, som utsmyckade restaurang Terrassens lokaler med sin konst.

Och just före arbetsveckan i oktober var det Poul Dyrholms tur. Alla konstnärer som ställer ut, berättar om sin konst och den inspiration de har fått av Martinus analyser, och varje konstnär har sina målningar hängande i ca ett halvt år. Nästa år ställer Rita Lie från Norge ut, och datumet för hennes vernissage blir 23 juni 2012.

Ännu en gång anordnar vi en nyårskurs. ”Känn dig själv” är titeln på kursen. Under denna vintertid, där solen går ner tidigt, har vi i gengäld massor av ljus inomhus. Nyårskursen är ett härligt sätt att avsluta det ”gamla” året på och att träda in i det nya.

Med ett utdrag från julbrevet 1970 låter vi Martinus avsluta årets julbrev.

”Vintersolståndet har passerats. Jorden har åter rundat sin bana kring solen. Vi har åter upplevt tidens och rummets stora klockslag: vår, sommar, höst och upplever nu att vintern står för dörren här på våra nordiska breddgrader. Dessa har för länge sedan vänt sig bort från solens kulminerande ljus och värme. Höststormarna har jagat fram över land och stad, åkrar och skogar. Lövet oceaner i grönt tog av världen i strålande färger i guld, och bladen spreds för vindarna och begravdes i kretsloppets eviga struktur, liksom ängarnas blomsterflor stilla dog och förlorade sin färgprakt i samma kretslopps kosmiska sfärer.

De kommer åter att börja lysa och stråla i livets återfödelse i en ny sommars solrika nejder för den mänsklighet, som ännu plågas i krigens och lidandenas

nattsvarta skuggor, men som i kraft av Guds ande är på väg bort från en kosmisk vinters dödsbringande is och kyla.

Jordens mänsklighet står således på tur att ingå i en sista epok av denna stora gudomliga skapelseprocess. Genom det stora tusenåriga åttandet av de bittra frukterna från kunskapens träd, vars reaktioner är krig, slaveri, tortyr, materialism, gudlöshet, sorg och nöd och en ständig fortsättning av denna deras därav följande mörka karma, håller mänskligheten på att bli mogen att förstå den bebådade fortsättningen av Betlehemsstjärnans eviga ljus: 'Hjälparen, den helige anden', som är detsamma som kosmisk vetenskap, klarläggandet av 'vägen, sanningen och livet' eller livsmysteriets lösning.

Även om denna vetenskaps eviga facit från världsåterlösarens mun rungade ut över Galiléens berg, den heliga staden och Golgatas kors och vibrerar över hela världen i dag som kärlekens religion under begreppet 'kristendom', måste mänskligheten ännu i två tusen år leva i hedendomens bloddrypande epoks mörker. Men stjärnans ljus släcktes inte, tvärtom. Efter hand som den enskilda människan genom mörkrets karma i hennes kedja av jordeliv blev trött på hatet och krigen, tändes stjärnans ljus i hennes inre som en kärlekens talang. Denna kärlek har för länge sedan börjat att bli synlig i många människors sätt att vara och har lett till att många av hedendomens dödsbringande traditioner degenererar och upplöses. Och en ny världskulturs begynnande humanitet och nästakärlek börjar att visa sina födslovåndor genom den gamla kulturens stora förfall, degeneration och upplösning. Och i en ny världsepok, ett 'tredje testamente', i vilket de två gamla bibliska testamentens hedendom och kristendoms övertro och villfarelse kommer att upplösas, försvinna bort från människornas sinne och hjärta som nattens fuktiga dimmor försvinner bort från den uppåtgående morgonsolens strålflyde, ljus och värme. Och Betlehemsstjärnans ljus kommer efter hand i renodlad form att stråla, lysa och värma från alla sinnen, från alla ögon och smeka genom alla händer. Och människan som Guds avbild kommer att befolka jordens kontinenter och behärska dess oceaner och luftrum. Och den kommer att vara ett kärleksklot, ett himmelrike i det eviga världsalltet."

Från Martinus Institut och styrelserna önskar vi alla
en riktigt god jul och ett gott nytt år

Willy Kuijper Erik Hvalsø Liesel Lind Per Jan Neergaard Trine Möller
Jakob Kølle Christensen Torben Schäfer Peter Bendtsen

Bilaga: Plusgirokort – till stöd för de många uppgifterna. De mottagna medlen används till att täcka löpande utgifter, till investeringar och som utdelningar till aktiviteter, som stöder det löpande arbetet.